

Laholms Ridande Lucia



40 år

Laholms Lucia

Offentligt luciafirande med ridande Lucia genom stadens gator i Stockholm, arrangerades för första gången 1927 av Stockholms Dagblad. Flera av Sveriges städer följde efter och här i Laholm var det Hallandsposten som 1950 började ordna omröstningen för att utse Höks lucia, som i vagn for genom stadens gator och kröntes på torget. En tid hade Laholm ingen offentlig Lucia, men 1962 kom Berit Månsson med idén till Laholmsortens Ryttnäring att ordna ett ridande luciatåg. Man var lite tveksam till att samla ihop så många hästar in i staden

bland bilar och människor. Men Hallandsposten kontaktades, de fann uppslaget både roligt och värt att prövas och tillsammans arrangerades luciafirandet. Det blev en folkfest som

ingen vågat drömma om, minst 2000 sydhallänningar tog paus i julbrådskan och gick till torget för att se det ridande luciatåget och i husfasadernas fönster klängde klungor av skådelystna. På tretton hästar red lucian Berit Månsson, hennes förridare, tärnor, stjärngossar och en ponnyburen tomte



in på torget och ställde upp i parad framför Rådhuset med Laholms musikkår, dirigerad av mekaniker Martin Ljungberg, i täten. Parkskolans fjärdeklass med 18 småtärnor och stjärngossar kom från Rådhuset och sjöng luciasånger, Stads-fullmäktiges ordförande Folke Willstrand höll tal och överlämnade stadens bokgåva.

Publiken hoppades ”Måtte arrangörerna göra detta till en tradition”.

Föreningen var först i Halland med ljusdrottning på häst.

1981 red förridarna för första gången med föreningens standar och svenska flaggan. Detta år var det så kallt att Laholmsmusikanterna inte vågade sig på att spela, endast två trumslagare ställde upp och gick i täten för taget.

1982 Ett pittoreskt inslag i 20-årsjubileet var en gigg och i främsta ledet fanns tre små tomter på shetlandsponnier, samtliga

barn till tidigare lucior i arrangemanget. Flera av deltagarna red från ridhuset i Ahla till samlingsplatsen vid Tivolitorget för att vara med och rida i luciaföljet.

1986 red Anette Nilsson in på torget som 25:e Lucian. Aldrig förr hade det varit så många som 58 ryttnäring på Laholms Torg inte



i Laholm. Genom polisens och kommunens försorg hade norra delen av Stortorget tömts från fordon och trots att varken gran eller Rådhuset fick bilda fond var firandet pampigare än någonsin. Föreningen hade också till luciafirandet gjort en skrift med bilder på luciorna genom åren.

1997 Blev det ändring i traditionen, upplösningen av Laholmsmusikanterna gjorde att vi ej längre fick någon musik som gick i täten, men Musikskolans Symphonic Band underhöll med musik framför Rådhuset.

1998 drabbades Laholms Lucia av halka. Den 36-åriga traditionen bröts på grund av underkylt regn som lade en ishinna över vägar, gator och torg Alla ryttnäring och hästar fick stanna hemma då det inte gick att ta sig fram. 1999 fick vi istället två lucior Hanna Åkesson och Caroline Eriksson.

Detta år saknades Parkskolans kör men föreningsmedlemmen Maria Bengtsson sjöng solo och framförde flera fina luciasånger.

bara tärnor, stjärngossar och tomter utan även 21 av dem som tidigare varit lucia till häst

Genom åren har samlingspunkten varit Tivolitorget, då järnvägen försvann flyttades den till f.d järnvägsområdet. Följet har ridit Östertullsgatan fram till Torget och Storgatan via Nybergs lid tillbaka. Några år under 80-talet gick luciaföljet via Sjukhemmet för att de boende där skulle ha möjlighet att se Laholms Lucia.

Pia Kyttä är den som genom åren ridit den längsta sträckan för att delta i luciaföljet. 1982 en kall och stjärnklar kväll, marken var täckt av snö, red hon på sin häst från sitt dåvarande hem i Sövdared utanför Mestocka genom skog och över öppet landskap ner till Laholm för att delta i luciatåget, för att sedan rida hela vägen hem igen. Vem gör om det? ”Våra traditioner är något vi måste vara rädda om vårda och bevara, för de är en del av vårt kulturarv” citerat av Eva Klinker, talare 1984.

Jag hoppas att vår tradition får leva vidare till våra kommande generationer. Det är en speciell upplevelse att få sitta på sin häst och rida genom stadens gator fram till torget och ställa upp framför Rådhuset inför publiken och höra musiken, sången och talet, med Lucian i spetsen.

Monika Hellberg





1962 Berit Månsson



1963 Tinny Forsell



1964 Eva Backman



1968 Susanne Kähler



1969 Inger Kähler



1970 Ingrid Jönsson



1965 Gunnel Jönsson



1966 Renée Forsell



1967 Lisbeth Iwarsson



1971 Lotta Larsson



1972 Gunvor Jönsson



1973 Monika Stefansson



1974 Anna-Karin Larsson



1975 Birgitta Österling



1976 Ulla Berndtsson



1980 Carina Liedman



1981 Fia Hanssen



1982 Kristin Andersson



1977 Pia Kyttä



1978 Anita Stefansson



1979 Kristina Larsson



1983 Christina Jönsson



1984 Karin Andersson



1985 Maria Nilsson



1986 Anette Nilsson



1987 Jeanette Ljungberg



1988 Lotta Eliasson



1992 Malin Högård



1993 Anna Thoren



1994 Åsa Birgersson



1989 Anna Pettersson



1990 Louise Dellien



1991 Anna Johnsson



1995 Ida Andersson



1996 Maria Boëthius



1997 Carolina Hellberg



1999 Hanna Åkesson och Caroline Eriksson



2000 Jeannette Mattson



2001 Veronica Stefansson



2002 Elin Åkesson



Laholms Ridande Lucia



40 år